

Carrie:

Jeg elsker dig, mor.

Margaret:

Og jeg elsker dig, Carrie. Gå ud og vask dine hænder, og så dæk bordet bagefter, så er du sød, jeg har så meget arbejde tilbage. (Margaret tager en bunke sytøj, og fordeler rundt på bordet)

Carrie:

Øh mor...

Margaret:

Ligesom jeg skulle til at lukke vaskeriet, så kom Eleanor Snell forbi i sidste øjeblik, med nogle ting som skulle syes om. Jeg tror at Snell familien holder dimissionsfest for Sue. Hun går i din klasse ikke?

Carrie:

Mor, må jeg...

Margaret:

Lige meget. Eleanor sagde at hun ville betale dobbelt, så jeg er nødt til at sidde hele natten og gøre det færdigt. Gud ved, at vi godt kan bruge pengene.

Carrie:

MOR...er du ikke sød at høre efter. Der skete noget i skolen i dag! Noget forfærdeligt.

Margaret:

Når der sker noget forfærdeligt, så er det fordi, at Gud tester os.

Carrie:

Det ved jeg godt, men de andre piger de...

Margaret:

Du er ikke som de andre piger.

Carrie:

Men det er jeg, mor, det er jeg. Jeg troede ikke jeg var, men...

Margaret:

NEJ, du er ej, Carrie. DU er speciel. Speciel.

Carrie:

Mor, du hører ikke efter.

Margaret:

Jeg har hørt nok. Gå i gang med at dække bordet.

Carrie:

Men mor, inde i bruserummet...

Margaret:

Jeg har sagt, at du ikke skal gå i bad med de andre piger.

Carrie:

Det ved jeg godt, men...

Margaret:

HVAD har jeg sagt??

Carrie:

At det er en synd.

Margaret: og når noget er en synd, så er det forbudt!

Carrie:

Men mor...

Margaret:

Forbudt.

Carrie:

Men jeg begyndte at bløde!

Carrie: (fortsat)

Mor, jeg begyndte at bløde, og de andre piger, de grinte af mig, og kaldte mig øgenavne, og jeg var rigtig bange.

Mor, hvorfor kigger du sådan på mig.

Margaret:

Blodets forbandelse

(hun tager en bibel ud)

Carrie:

Du gør mig bange mor.

Margaret:

Gå ned på knæ, bed min pige.

"Og gud skabte Eva fra Adams ribben, men Eva var svag og frigjorde raven på jorden"

Carrie:

Mor det var ikke min skyld.