

OBS! Teksten markeret med **GUL** er den del af teksten der skal lære udenad og fremføres. Det andet er kun med for orienteringens skyld!

BØRN

Er der nogen af jer, der har børn?

Det har jeg. Den yngste går i børnehave. Nikoline ... ja, det er hendes navn.

Jeg fulgte hende i børnehaven i torsdags – og så kom vi forbi en chokoladeforretning. Hun trak mig hen til vinduet og pegede.

- Mor/far! Jeg vil gerne ha' en chokoladekanin!

- En hva'?

- En chokoladekanin – det skal være en chokoladekanin-han!

- Hvaffor noget?

- En chokoladekanin-han!

Så måtte jeg jo forklare hende, at der er altså ikke så meget forskel på en chokoladekanin-han og en chokoladekanin-hun! – "Jo," sagde hun. "Der er (knips) så meget mere chokolade!"

Hun er snu! Snedig! Hun kan regne den ud, kan hun! Hun bli'r nok noget inden for finanssektoren, når hun bli'r stor!

Eller kommer i fængsel på anden vis.

Ved I, hvad de laver nede i børnehaven?

De laver ting af ler – for så kan de nemlig ha' en gave med hjem til far og mor. Og så står man dér og siger: Nej, er den til mig? Det er jo en Det må være sådan en Er det ikke ...

Den må kunne bruges til den er sørme vældig

Vi har ler i hele huset!!!!

De fine kopper, vi fik i bryllupsgave fra onkel Ib, de står nu gemt inde bagest i skabet – fordi vi er nødt til at sige, at vi foretrækker at drikke af sådan nogle krus, der er lavet af lerpølser. – Hvor man kun lige kan skrabe lillefingeren ind i hanken, og hvor kaffen pisker ud gennem lerpølserne og siver ned i ærmet!

Nå pyt, man kan jo bare skifte skjorte/bluse.

De laver også klippe- og klistre-ting nede i børnehaven!

..... Er der nogensinde nogen af jer, der har fået forærende en perlekæde, der består af paprørene fra 72 lokumsruller?

Det har min kone/jeg! Sidste fredag! Den kan nå 21 gange rundt om halsen – det er altså ikke noget særligt kønt syn. Hun/jeg ville jo ikke skuffe barnet, så hun/jeg var nødt til at gå med den fra fredag eftermiddag til mandag morgen! – Og vi havde Arne Lundemann til middag.

Nå – han lægger nu ikke mærke til sådan noget.

- Du har vel ikke en cigar?

- Dette er et ikke-rygerhjem!

- Hvad er så det, der står der sofabordet? Hvorfor har du så et askebæger?

..... Har jeg et askebæger??? Jeg har 31 usmagelige askebægre! De er alle sammen gips-aftryk af pigens fødder.

– I ved godt, børn nu om dage – de har meget større fødder, end vi havde, dengang vi var børn. Det er altså ikke særligt yndigt sådan midt på spisebordet at ha' stående et askebæger i størrelse 37 med fodvorter og det hele.

Mine egne fødder – der har jeg fået hudafskrabninger. Fordi jeg går i sådan nogle hjemmesko, der er lavet af mælkekartoner!

Og nede i børnehaven, der bruger de kun kvart-liters!

(Her slutter vi lidt brat)